

En lille beretning fra dengang Biskop Bindsbøll kom på visitats i markedstiden.



"1856 den 3. Juni visiterede jeg i Dronninglund Kirke. Af ældre vare, - som følge af at Hjallerup Marked, der i Almanakken var ansat til d. 4. Juni, men i Virkeligheden holdtes Dagen forud, nu havde draget Mængden til sig. - Kun et Par Mennesker var tilstede. Af Unge var mødte henved 70.

Sognepræsten Hrr. Wissing holdt en opbyggelig Prædiken over Lucas 18. Til Grund for Ungdommens Overhøring lagde jeg Samme Kapitel hos Lucas. Med dens Svar fandt jeg mig ret vel tilfreds.

Blandt Pastoratets Skoler indtager Asaa en fremragende hæderlig Plads. I de øvrige lægger Børnenes ustadige Skolegang Hindringer i Veien, som det kun tildels og ufuldkommet lykkes Lærerne at overvinde". - Bindsbøll

Kilde: Dronninglund Sogns Liber Daticus 1824-1900.

Jens Aaberg, 2021.

1856, d. 3^{de} Juni visiterede jeg i Dronninglund Kirke. Af ældre
vare, - som følge af, at Hjallerup-Marked, der i Almanakken var an-
sat til d. 4^{de} Juni, men i Virkeligheden holdtes Dagen forud, nu havde
draget Mængden til sig. - Kun et Par Mennesker var tilstede. Af
Unge var mødte henved 70. Sognepræsten Hr. Wissing holdt en
opbyggelig Prædiken over Luc 18. Til Grund for Ungdommens
Overhøring lagde jeg samme Kapitel hos Lucas. Med dens Svar
fandt jeg mig ret vel tilfreds. - Blandt Pastoratets Skoler
indtager Asaa en fremragende, hæderlig Plads. I de øvrige
lægger Børnenes ustadige Skolegang Hindringer i Veien,
saa det kun tildels og ufuldkommet lykkes Lærerne at
overvinde. -
Bindsbøll