

Landets største kommune gennem 50 aar

Et galleri af mennesker, der har haft stor betydning for Dronninglund kommune, og lidt om deres gøremaal

I Dronninglund taler man ikke om kommunesammenlægning. Kommunen er landets **Største** i udstræning og har vel haft denne rekord, saa længe der har været kommuner til. Men der er nok at drøfte og ordne for sognets folkevalgte mænd og kvinder, og som regel er dagsordenen lang paa sogneraadsmøderne. – De gamle protokoller fortæller noget herom. Det er store, digre bøger, og til trods for deres tykkelse, er der flere af dem, der kun har strakt sig over et par aar.

Den ældste protokol, der findes paa kommunekontoret, gaar tilbage i 1858, da sogneforstanderskabet holdt møde i Ørsø skole, og den er underskrevet af P. Højer, N.. P. Sindal Jensen, C. Rasmussen, Jesper Kjær, Chr. S. Jensen, N.

Chr. Christensen, Simon Holdensen, L. P. Christensen, S. C. Nielsen, S. Sørensen og N. Nielsen.

For nyere generationer siger navnene ikke ret meget, hvis man da ikke netop er af de paagældenes slægt. Derimod fortæller billeder langt mere, og det har man indset i sogneraadet, hvor der var stor interesse for at fremskaffede billeder, der er taget af vekslende sogneraad.

Et udvalg til at arbejde med sagen blev nedsat for en tid siden med gdr. *Aleksander Jensen*, Thorup, som formand, og udvalget er nu naaet saa vidt, at man har fundet alle de billeder, der er taget af sogneraad. Her kan man naturligvis ikke gaa saa langt tilbage, som protokollerne gør det. Men billedmaterialet spænder over 50 aar, idet sogneraadet, som sad i perioden 1906-10, var det første, der poserede foran et kamera med formanden, C. Gravesen, Kobbermølle ved Dronninglund, i billedets midte. Siden er samtlige sogneraad blevet fotograferet, inden de er traadt tilbage, og man har samtlige billeder, bortset fra sogneraadet i perioden 1926-29.



(Billederne kan ses på Dronninglund Lokalhistorisk Arkiv)