

## ” Grevens Vandløb” III



Udsnit af matrikelkort Dronninglund Hovedgaard 1812.

Når man havde tappet de sidste ressourcer af Grevens vandløb i slottets møllehus fortsatte vandet i sit løb mod Østermøllesøen. Efter ca. et par hundrede meter passerede det Strædet, som var en nord-syd vejforbindelse mellem vejen syd om Østermøllesøen og vejen mellem Hjallerup og Asaa. Her lå i 1800-tallet nogle huse.

I et af dem boede den gamle kapellan Carsten Friis Weirum. Den 21. maj 1833 blev hans datter Christine Elinde gift med den 27-årige farversvend Christen Nielsen Fagernes.



Parret flyttede til Ulsted, hvor de indtil efter 1850 boede i Vasen i Ulsted, og hvor Niels Christian ernærede dem ved at dyrke sin jordlod.

Efter 1850 flyttede de tilbage til Strædet ved Dronninglund Slot, hvor Niels Christian Fagernes slog sig ned som farver. Nu kan vandløbet også gøre nytte her. En farver havde brug for godt vand for at udføre sit job. Tøjet skulle skylles godt ud efter farvningen.

Deres hus har ligget ca. 200 meter øst for Øster Hassing Vej. Følger man stien fra vejen ved det nye kirkekontor langs med vandløbet, kommer man til en række store bøgetræer, der står, hvor der nu er indrettet et sted med bord og bænke. Her ligger der del store sten, som måske har været benyttet som sokkelsten. De er tydeligt forarbejdede af stenklovvere.

Her ved Strædet lå flere huse, og et af dem kom i 1860erne til at volde Sogneforstanderrådet en del problemer. Et af dem blev nemlig benyttet som sognets fattighus.

I referatet i Sogneforstanderskabets protokol står: *"Sogneforstanderskabet erklærede, at endskjønt Sognet ikke kunne documenteres Ret til bemeldte Fattighus med lovligt Skøde, havde dog Dronninglund Sogns Commune været i uantastet Besiddelse og Brug af denne Ejendom i nogle og tyve Aar. Bemelte Huus har oprindelig før den Tiid været en Embedsbolig for Capellanen i Dronninglund Sogn."*

Fagernes mente, at fattighuset lå på hans jord og at han derfor var berettiget til at kræve betaling for sognets brug af huset. Der blev ført retssag ved underretten, som Forstanderskabet tabte. Forstanderskabet ville ikke acceptere dommen og ankede den til Overretten (vore dages Landsret). Her tabte man også sagen og idømtes at betale Fagernes 20 Rigsdaler årlig for den tid, det drejede sig om og med dagbøder på 1 Rigsdaler indtil erstatningen faldt.

Forstanderskabet forsøgte at få en aftale med Fagernes ved at indkalde ham for Forstanderskabet, men det lykkedes ikke at opnå enighed. Senere måtte andre forhandlerne meddele, at han hele tiden strammede kravet for en aftale. Problemet var, at forstanderskabet ikke havde et skøde på grunden. Så derfor stod man juridisk skidt. Alligevel ankede man sagen til Højesteret. Men efter en del skrivelser mellem Forstanderskabet og parternes advokater meddelte sognets advokat Henriksen i sommeren 1864, at han opgav at føre sagen videre.

Herefter besluttede Forstanderskabet at afvikle fattighuset i Strædet og flytte det til et andet sted i sognet.

Kilde:

Forhandlingsprotokol for Dronninglund Sogneråd, 1858-70.

Folketællinger og kirkebøger.

Jens Aaberg.