

” Grevens Vandløb” II



Udsnit af matrikelkort Dronninglund Hovedgaard 1812.

I et opslag fra 13. april så vi, hvorledes vandløbet langs Grevens Sti nåede frem til Kirkevejen. Det vand, som fortsatte gennem stenkisten (markeret med rød cirkel) fortsatte sit løb mod vest og senere mod syd, hvor det afgav vand til tre gravede fiskedamme, som stadig kan ses på vestsiden af Kirkevejen over for Hovedgården.

De damme, som havde været nordøst for de tre små damme, er nu væk, men en del af de såkaldte "voldgrave" ved Hovedgården findes stadig. Det har ikke været voldgrave, som vi f.eks. kender det fra Voergaard, men sikkert damme til fisk.

Jeg har ikke kunne se, hvem der har anlagt fiskedammene, men er godt gæt kunne være Prins Carl, der var søn af Christian V og Dronning Charlotte Amalie og således bror til Frederik IV og den senere ejer af godset prinsesse Sophie Hedevig. Han har sikkert tilbragt tid på Dronninglund, mens moderen ejede det. Da han senere overtog Blaagaarden i København, indrettede han en barokhave med bl.a. fiskedamme. Det siges, at han var meget glad for at spise fisk.

På kortet er der tre rektangulære damme. De ses stadig. Adskillelsen mellem dem er dog ikke helt intakt.

Efter at have afgivet vand til fiskedammene fortsætter vandløbet gennem slottet og videre mod øst. I dag kan vandløbet ses i kirkegårdens nordøstlige hjørne.

I næste opslag vil vi følge dets videre løb mod Mølledammen.



Kilde:

http://www.thorshoj.dk/carl_og_sophie_hedvig.htm#Prins%20Carl

Jens Aaberg.