

## Et uddrag af artikel i Idrætsbladet fredag den 23. januar 1953



Saa længe der er blottet til Dronninglund vil disse mænd være her. Det er forfatteren, som har stillet og nu efter fjorten andre sig lidt her. Tilføjede udgaver, ladere der er noget værd. Bageren i klubhuset på Knivholdt flyveplads, der ikke ligner sig andet end er kongens. Gåse var spise til: Bagermester Jørgensen, kornmagt H. Christensen, kommunassistent Palle Jacobsen, skattebetjent Hans Zinck, beredningschef H. Kvarnby og bagermester Wilh. Pedersen.

Her ligger det paa den maade, at bager Jørgensen gik fra bageriet engang imellem og lod andre om

rundstykkerne, mens han passede det brød, der skulle i ovnen for at blive til store fuldvægtige Dronninglund-borgere engang. Men da den gamle ovn var lidt utæt og medtaget, maatte han have en ny. Og det kom der en idrætsplads ud af, som blev indviet og rost, saa hele Vendsyssel ikke talte om andet i de dage. Penge kostede det ikke mange af, en snes tusind kroner. Jorden fik man for 5000 kr. af staten, der havde faaet den for en billig penge efter grev Schimmelmänn, som ejede Dronninglund Slot. og en skønne dag ikke rigtig kunne passe jorden mere. Og saa lod man i øvrigt idrætsforeningens medlemmer lave, hvad der skulle laves. Det dejlige klubhus er en gammel tyskerbarak. der stod paa Knivholdt flyveplads ved Frederikshavn. hvor man selv hentede den, og siden fik den stillet op paa stadion efter at byens idrætsfolk havde indrettet og udvidet den.

Bagermester Jørgensen er desværre ikke formand mere, men flyttet fra byen, og selv om alle er enige om først og fremmest at hædre ham for anlægget. kunne man godt have ønsket, at der var blevet gjort mere stads af ham endnu. For mens stadion staar i mangfoldige aar og hver dag vil tjene Dronninglund som det ypperligste redskab til opdragelse af dens ungdom. maa bageren nøjes med at bide negle. Heldigvis har den nuværende formand, mejeriejer, Niels Nielsen, der efter et aars formandskab vil nedlægge hvervet, fordi han ikke har tid til at

passere det, set, at der maa gøres noget for bageren, saa nu har man været nede og give

ham et billede af stadion til minde om hans værk.

Niels Nielsen er forretningsmand, saa han kan ikke forstå, at en fodboldkamp. som den mod Freja i sommer, der gav 2200 kroner, ikke havde mere end 600 kroner i overskud. Er det virkelig saadan i idræt, at alle og enhver skal med ind og spise paa foreningens regning, spørger han. Saa kan jeg bedre forstaa, at vi ingen penge har. Men ellers er han glad for at være formand, og han glæder sig ogsaa over, at 200 af byens 1800 Indbyggere gaar til fodbold. Dronninglund Idrætsforening er ikke saa gammel. den er stiftet i 1935 efter at den gamle Dronninglund Boldklub gik fallit. Vist ikke, fordi den egentlig skyldte nogen noget, men mere fordi den ikke kunne skaffe Penge til driften. Og den slags kan nok lyde lidt aparte, men er det knappest; for en bestyrelse kan blive saa træt af stadig at skulle skaffe penge og skrive under paa vekslere, at den en skønne dag lader forening være forening.

Der er fire fodboldhold i Dronninglund, og førsteholdet er nr. 3 i mellemrækken placeret efter Vester Hassing og Hals, og det er energiske .1k, som ikke kan undgaa at drive det vidt paa fodboldbanen. Nok fik vi mange af pengene til stadion af byens borgere, men vi gik ikke vejen for blandt andet at grave vandrer ned helt inde fra byen, 400 meter borte. Det er blogrofejers Wilh. Pedersen. som med stor imødekommethed fortæller os det. Foruden fodbold har vi badminton, gymnastik og atletik paa programmet, siger han. men De tro. at vi kan få gang i herregymnastik. Nej, mind sjæl om vi kan. de vil ikke komme. Derimod gaar det fint i badminton. nr. 1 i divisionen. Og saa tog vi 16-17 idrætsmærker sidste aar.