

## En alvorlig skolesag fra Dorf.

Omkring nytår 1868 blev sognerådet bekendt med, at skolelærer Philipsen i Dorf, havde foretaget en voldsom afstraffelse af en dreng, som var blevet slået næsten bevidstløs.

I sogneprotokollen får vi noget af sagen belyst.

På Dronninglund Sogneråds møde den **1. september 1868** havde man et punkt, der drejede sig om en klage fra Jens Chr. Thomsen i Storskoven. Han anklagede skolelærer Philipsen i Dorf skole for at have mishandlet sin søn.

Sognerådet var af Amtets Skoledirektion blevet bedt om at afgive en erklæring i sagen. Der var flere bilag vedlagt sagen, og de blev oplæst på mødet. Der var erklæringer fra Skolekommissionen, en fra lærer Philipsen, en forligsklage af 29. januar og en ansøgning til amtet af 19. februar med amtets og Politimesterens erklæring.

Sognerådet endte med at erklære: *"det meget ønskelige i denne Sag, der for Sogneraadet synes at være, efter sin Slags, udført med temmelig Strængthed, maatte af de Høie Autoriteter alvorligst blive undersøgt, saavel for Skolens som det Almenes Skyld"*.

Sognerådet sagde, at sagens rette sammenhæng var dem ubekendt, men morgenen efter det passerede kom faderen hen til sognerådsformanden og forlangte, at doktoren måtte blive hentet for at tilse hans søn, der dagen før var blevet mishandlet af skolelæreren. Hans forklaring havde været overensstemmende med forligsklagen. Drengen var slået næsten bevidstløs og kunne ikke løfte hovedet, som var fuld af store knuder og blodudtræk.

Formanden havde ment, at sagen var altfor overdrevet, og han gav faderen den besked, at før han fandt sig berettiget til at hentede doktoren på kommunens regning, måtte han lade drengen bese af 2 af derboende sognerådsmedlemmer eller andre pålidelige mænd, som så kunne bekræfte hans udsagn. Der var ikke indløbet nogen erklæring, hvorfor der heller ikke var hentet en læge.

På sognerådsmødet den **4. november 1868** blev fremlagt en skrivelse fra Skoledirektionen vedr. Jens Chr. Thomsens klage over lærer Philipsens mishandlingen af hans søn.

Ud fra indhentede oplysninger fra skolekommissionen, sognerådet og lærer Philipsen, havde skoledirektionen resolveret, *"at da Skolelærer Philipsen er Dirictionen bekjendt som en duelig og samvittighedsfuld Lærer, lades denne Sag for denne Gang i Bero, men tillægges en Tilrettevisning og Advarsel om i Fremtiden at bruge tilbørlig Maadehold under Skoletugtens Udøvelse"*.

Det blev sognerådsmedlem M. Bangs opgave at overbringe skrivelsen for lærer Philipsen.

Jens Chr. Thomsen har sikkert ikke haft lyst til fortsat at sende sine børn til Dorf skole. Der er sikkert også både talt om og gjort mere, end hvad sogneprotokollen formelt siger. Det var blevet gjort muligt, at Jens Chr. Thomsens børn kunne komme til at gå i Ørsø skole, for på samme sognerådsmøde lå der en formel ansøgning fra lærer Olesen i Ørsø skole om at få sognerådets eller skolekommissionens tilladelse til at optage Jens Chr. Thomsens børn til undervisning i sin skole, selvom de bor i Dorf skoledistrikt.

Sognerådet sagde: *"Tilladelse for Sogneraadets vedkommende meddeles"*.

Stadig samme dag (4. nov.) var der også et punkt på dagsordenen, hvor Lærer Philipsen i Dorf søger om tilladelse til at lukke skolen i 3 dage i *"et for ham vigtigt Anliggende"*. Han får tilladelsen. Han har nok været ude at søge nyt embede, for **27. marts 1869** ligger der en ansøgning fra konstitueret skolelærer Jensen i Dorf om at få lov at lukke skolen i ca. en måned for at kunne få mulighed for at afslutte sin eksamen.

Ligeledes samme dag er der en indstilling til besættelse af det ledige lærerembede i Dorf.

Som nr. 1 indstilles skolelærer Christen Jensen Sigsgaard, desuden indstilles andenlæreren i Gjeraa og en andenlærer fra Læsø.

Kilde: Forhandlingsprotokol for Dronninglund Sogneraad 1858 – 1870.